

**LEEO'S VERHAAL OVER GEERTJAN IN HAJENUS (mijn bewerking)**

**gesneuveld fragment [DE TOVENAARSDOCHTER](#) van Maroesja Lacunes ©2022**

Geertjan trok er regelmatig op uit met zijn vriend, die toen nog gewoon Leo heette. Die wist een gedetailleerde beschrijving te geven van een van zijn practical jokes.

Zo'n 17 jaar oud, liepen zij op het Rokin langs de chicste sigarenzaak van Nederland, Hajenius.

‘Even shag halen’ zei mijn broer en sleurde de verbaasde Leo de zaak in.

Ze traden binnen in de imposante tempel van de heilige sigaar. Art Deco, eikenhouten meubilair, enorme kroonluchters, en naast de nikkelen kassa een rituele aansteker in de vorm van een zilveren haan. Geertjan toetste de werking door diens staart te beroeren waarop aan de snavel een vlammetje verscheen. Geheel in stijl en in driedelig pak verscheen ook de verkoper die wilde weten waarmee hij van dienst kon zijn. Geertjan had het sacrale van zijn omgeving grondig in zich opgenomen en vroeg geaffecteerd om

‘Havanna’s, van wild tot getemd’

Daarvan werden hem een zestal gepresenteerd op een zilveren schaal, met de pink aangewezen en becommentarieerd, waarna de door Geert - ook met de pink gekozen - sigaar, volgens een uitgebreid ritueel van knippen, draaien, in de vlam houden en blazen, voor hem werd aangestoken.

Geertjan volgde zijn eigen keuringsritueel, nam een enorme hijs, zette zichzelf in een dikke rookwolk en begon de dure Havanna van mondhoek naar mondhoek te bewegen en tussen zijn tanden te rollen, à la Castro. Na hem nog even ter hand te hebben genomen en de as te hebben afgeslagen, kwam hij met zijn oordeel:

‘Nee. Misschien toch liever een Bolknak’.

Vriend Leo stikte bijna van het ingehouden lachen, maar het ritueel herhaalde zich en Geertjan hield vol, nu in de stijl een bolknak waardig, als een boer die net met vette winst zijn vee heeft verkocht.

‘Weet jij hoe deze sigaar aan zijn naam komt?’ vroeg hij aan Leo. Hij nam de bolknak bij de voorkant tussen wijs- en middelvinger, drukte vervolgens met de duim daarachter de dure rookwaar in tweeën, knak!

‘Hoor je wel?’ zei hij triomfantelijk en wierp de geknakte sigaar in de asbak. Hij wendde zich tenslotte tot de verbouwereerde verkoper en zei:

‘Nee, doet u mij maar een pakje shag. Drum met vloeï’.